

# ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/12/2017 - ΣΙΝΕΜΑ ΡΙΟ 3, ΩΡΑ 8.15 Μ.Μ.

## ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΜΕΡΑ – UNA GIORNATA PARTICOLARE

Η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού ολοκληρώνει τις προβολές της για το 2017 με την εξαιρετική κοινωνική ταινία του Έτορε Σκόλα «Μια ξεχωριστή μέρα». Μια ταινία που έφερε μαζί τα δύο ιερά τέρατα του Ιταλικού κινηματογράφου Μαρτσέλο Μαστρογιάνι-Σοφία Λόρεν και τους έδωσε την ευκαιρία να υποδυθούν δύο ρόλους που σημάδεψαν την καριέρα τους.



Τον Μάιο του 1938 ο Χίτλερ επισκέπτεται την φασιστική Ιταλία και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Ρώμης ετοιμάζεται για να πάει στην εκδήλωση υποδοχής που οργάνωσαν οι αρχές. Μια όμορφη νοικοκυρά, η Αντονιέτα, σύζυγος του φασίστα Εμανουέλε και μητέρα έξι παιδιών, μένει μόνη στο σπίτι αφού όλοι οι άλλοι πάνε στην παρέλαση. Στην άδεια πλέον πολυκατοικία βρίσκεται μόνο ένας άλλος ένοικος, ο δημοσιογράφος Γκαμπριέλε, που είναι ομοφυλόφιλος και μάχεται ενάντια στον φασισμό. Οι δύο τους θα γνωριστούν, θα περάσουν ολόκληρη την μέρα μαζί και θα ανοίξουν ο ένας την καρδιά του στον άλλο. Το όνειρο όμως δεν θα κρατήσει πολύ, καθώς όταν η μέρα τελειώσει θα πρέπει να αποχωριστούν, ενώ ο Γκαμπριέλε θα συλληφθεί για την δράση του κατά του φασισμού.

«Δυο απλοί άνθρωποι απαξιούν να παρακολουθήσουν την μεγαλειώδη παρέλαση που τραβάει το ενδιαφέρον του αποχαυνωμένου από την φασιστική ιδεολογία πλήθους και προτιμούν να γνωριστούν μεταξύ τους. Όσο περνάει η μέρα, η Antonietta και ο Gabriele, αποκτούν μια ιδιαίτερη όμορφη σχέση. Η ομορφιά του ονείρου όμως βαστάει λίγο, καθώς το φασιστικό καθεστώς έχει ανοικτούς λογαριασμούς με τον Gabriele...

Οι ερμηνείες του πρωταγωνιστικού ντουέτου είναι εξαιρετικές, εντυπωσιακή δε είναι η εξωτερική μεταμόρφωση της Λόρεν, από την σεξουαλική "θεά" που την έχουμε συνηθίσει σε μία κουρασμένη, απογοητευμένη και μπουχτισμένη γυναικούλα...Μια ταινία-μελέτη στην μοναξιά και την καταπίεση των ανθρώπων του μεγάλου δάσκαλου Ettore Scola, που αναδεικνύει την προσωπική ερημιά, αλλά και την χυδαιότητα του φασισμού μέσα από την πιστή ανασύνθεση, χρησιμοποιώντας ιστορικά ντοκιμαντέρ και ομιλίες της ημέρας εκείνης».

**Ηθοποιοί:** Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, Σοφία Λόρεν, Τζων Βέρνον, Φρανσουάζ Μπερντ, Βιτόριο Γκουερίνι, Αλεσσάντρα Μουσολίνι κ.α. **Παραγωγή:** 1977. **Γλώσσα:** Ιταλική. **Διάρκεια:**