



Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ένας από τους μεγαλύτερους και καθιερωμένους Έλληνες τραγουδοποιούς, ο «πολυτάλαντος» Δημήτρης Σταρόβας μαζί με την εντυπωσιακή Ζηνοβία Αρβανιτίδη παρουσιάζουν μία μοναδική μουσική παράσταση γεμάτη από καινούριες μελωδίες, νοσταλγικά συναισθήματα αλλά και απύθμενο χιούμορ...

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα διπλό C.D. «οι άγγελοι ζουν ακόμα στη Μεσόγειο» μπλέκοντας τη φωνή του με φωνές σπουδαίων Ευρωπαίων καλλιτεχνών (όπως Adamo, Angelo Branduardi, Tonino Carotone, Christophe, Bernard Lavilliers, Nomadi, Maria Pilar Piluca, Quatuor Stevens, Josep Tero) αλλά & Ελλήνων καλλιτεχνών (όπως Χάρης Αλεξίου, Νίκος Αλιάγας, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Χάρης Κατσιμίχας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Φίλιππος Πλιάτσικας, Διονύσης Τσακνής και Μαρία Φαραντούρη) σε νέες συνθέσεις αλλά και παλαιότερα κομμάτια κάνοντας έτσι ένα παλιό όνειρό του πραγματικότητα. Την επιτυχία της δισκογραφικής αυτής δουλειάς ακολούθησε η τεράστια επιτυχία (με συμμετέχοντες όλους τους προαναφερόμενους καλλιτέχνες) της συναυλίας «Οι άγγελοι ζουν ακόμα στη Μεσόγειο» το καλοκαίρι του '12 στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας με την συμμετοχή 50.000 θεατών! Όντας ο Λαυρέντης ένας από τους πλέον καταξιωμένους Έλληνες τραγουδοποιούς και μουσικοσυνθέτες, ο τροβαδούρος του ελληνικού ροκ, μας παρουσιάζει εφέτος μία παράσταση «Εφ' όλης της ύλης». Παλιά και νέα τραγούδια που αγαπήθηκαν από όλους, συνδυάζονται επιτυχημένα πάντα με τη συμμετοχή του κοινού...

Ο «χαλαρός» Δημήτρης Σταρόβας ξεχωρίζει σε κάθε παράσταση αφού συνδυάζει επιτυχημένα τόσο τα στοιχεία της καλής μουσικής όσο κι εκείνα της αστείρευτης σάτιρας και του αυτοσαρκασμού! Κάθε του εμφάνιση παίρνει «εκρηκτικές» διαστάσεις όταν «ξεδιπλώνει» επί σκηνής όχι το ...κορμί του, αλλά το ταλέντο του με τις κιθαριστικές του ικανότητες & ταυτόχρονα προκαλεί το αβίαστο κέφι και τα γέλια όλων!!!

Η εξαιρετική και εντυπωσιακή Ζηνοβία Αρβανιτίδη σε αγαπημένες διασκευές και μελωδίες δίνει με τον δικό της τρόπο ένα διαφορετικό χρώμα στην παράσταση.

Η Τέχνη έχει στόχο να συγκινεί, να ευαισθητοποιεί και να ενεργοποιεί τους πολλούς. Γίνεται όμως από τους λίγους, αυτούς που έχουν όραμα και ταλέντο και παλεύουν γι' αυτό. Έτσι τα πιο φευγάτα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Ο Λαυρέντης, ο Δημήτρης και η Ζηνοβία υπόσχονται να γίνουν συνταξιδιώτες στα όνειρά μας...